

Beste ouders/verzorgers,

In het begin van het nieuwe jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij wordt door de Bijbel omschreven als een zoon van David, een koningskind. Eén van de eerste dingen die over deze koning verteld worden is dat hij gered wordt. Jezus is nog een klein kind als zijn vader en moeder hem meenemen op de vlucht voor koning Herodes. Daarmee is de toon van zijn verhaal gezet. In de persoon van Jezus komt God zelf naar de aarde; niet als een sterke, machtige heerser, maar als een kwetsbaar mens. Jezus komt om kwetsbare mensen op te zoeken, sterker nog: om in hun schoenen te gaan staan. Dat zien we ook als de verhalen verder gaan. We horen hoe Jezus beproefd wordt in de woestijn. Maar ook hoe hij zieke mensen geneest en hoe hij vertelt over God. God zorgt voor mensen, zo vertelt Jezus. Hij zorgt voor de mensen, maar ook voor de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. Hoe kwetsbaar ze ook zijn; ze mogen vertrouwen op zorg en bescherming.

Het thema van deze weken is: Zorg jij voor mij? Het is een vraag die kinderen kunnen stellen – aan volwassenen, aan andere kinderen en aan God. Tegelijk is het ook een vraag die aan kinderen zelf gesteld kan worden. Op sommige kinderen wordt al vroeg een beroep gedaan om te zorgen voor mensen in hun omgeving. Je mag hopen dat deze kinderen niet vergeten dat ze ook zelf mogen vragen: Zorg jij voor mij?

Wij hopen dat de verhalen weer veel inspiratie opleveren!

Met vriendelijke groet

Remco Blom, directeur  
PCBS Groen van Prinsterer

Week 3 ■ 13/01 - 17/01

## De koning wordt gered

*Matteüs 2: 13-23 en 3: 1-17*

Jezus is een koning, maar zijn verhaal begint kwetsbaar. Hij is een koning die gered moet worden: gered uit de handen van Herodes, gered uit het water van de Jordaan. Het laat meteen iets zien van de weg die Jezus zal gaan, een weg door het verdriet naar een nieuw begin.

Week 6 ■ 03/02 - 07/02

## Wat heb je nodig?

*Matteüs 6: 25-34, 7: 24-27 en 8: 5-13*

Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld aan de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. Ze maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen. In het tweede verhaal van deze week vertelt Jezus: Als je luistert naar mijn woorden, lijk je op een man die zijn huis bouwt op een rots. In het derde verhaal komt een legerhoofdman naar Jezus. Hij heeft hem nodig om zijn zieke knecht te genezen.

Week 4 ■ 20/01 - 24/01

## Ga je met mij mee?

*Matteüs 4: 1-25*

Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld door de duivel, die hem uitnodigt om de weg van de macht te gaan. Maar Jezus gaat de weg die God hem wijst. Na de beproeving roept Jezus een paar vissers met zich mee, zij worden zijn eerste volgelingen.

Week 7 ■ 10/02 - 14/02

## Stop de storm

*Matteüs 8: 23-34 en 9: 1-8*

De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus spreekt de wind en het water toe en het wordt rustig. Later komt hij twee mannen tegen met 'storm' in hun hoofd. Ook deze storm kan Jezus tot bedaren brengen.

Week 5 ■ 27/01 - 31/01

## Wat niemand ziet

*Matteüs 5: 1-12 en 6: 1-15*

Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen om Jezus heen. Maar wat niemand ziet, ziet Jezus wel: Deze mensen staan bij God vooraan. Als Jezus later vertelt over goede daden en het gebed, zegt hij dat je dat niet al te opvallend hoeft te doen. God ziet het toch wel.

Week 8 ■ 17/02 - 21/02

## Je zult zien

*Matteüs 9: 9-31*

De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder gezien heeft. De radeloze Jairus komt bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet het onmogelijke gebeuren.

