

Durven

Ik durf
mijzelf te zijn



Op de Groen van Prinstererschool **DURVEN** wij een stapje extra te zetten. Wij willen graag dat alle leerlingen zichzelf **DURVEN** te zijn. Dit willen we bereiken door een breed aanbod in ons (cultuur)onderwijs, zodat ieder zijn talent kan ontdekken en daarin verder **DURFT** te gaan en dit talent ook te laten zien...

Wij **DURVEN** samen de uitdaging aan te gaan en de leerlingen ambitieuze doelen aan te reiken. Wij noemen dit de leeruitdaging. Ons doel is dat de leerlingen leren door te dromen, denken, **DURVEN**, doen en door te zetten. **DURFT** de leerling ook voor dat stapje extra te gaan en zelf ambitieuze doelen te stellen? Wij helpen ze daarbij!

Aan het begin van ieder schooljaar **DURVEN** wij ouders en leerlingen te vragen hun eigen doelen te bespreken met de leraar.

Dit noemen wij de luistergesprekken en de doelengesprekken. Juist als we luisteren komen we erachter welke doelen gesteld kunnen worden. Samen bespreken we dan wat de uitdaging kan worden en wat we allemaal aan **DURVEN**, want iedereen kan veranderen!



“Iedereen kan veranderen”

“BIJ JOU DURF
IK MEZELF TE ZIJN”
IS CODETAAL VOOR:
“MET JOU WIL
IK KEI HARD LIEDJES
MEEBLEREN IN DE AUTO”