

Willen

Ik wil mijzelf  
zijn/worden



Op de Groen van Prinstererschool **WILLEN** wij graag dat iedereen zichzelf is, zichzelf mag vinden en/of zichzelf mag worden. Iedereen **WIL** oké gevonden worden zoals hij/zij is. Met andere woorden: geef jezelf toestemming om te zijn wie je **WILT** zijn. Authentiek zijn vergt oefening. Iedere dag opnieuw. Laat alle gedachten over wie je zou moeten zijn los en omarm alles wat je wel bent. Je bent helemaal goed zoals je bent of **WILT** zijn. Op school willen wij graag helpen bij de vraag wie je **WILT** zijn...

Voor dat **WILLEN** zijn twee routes nodig, die van je hoofd en van je hart. Bij het hart gaan we eerst op zoek naar: "Waar ga je voor?" en "Waar sta je voor?" om vervolgens op zoek te gaan naar wat je nodig hebt en wat je tegenhoudt. Het willen van je hart heeft te maken met de persoonlijke ontwikkeling, het toekomstperspectief, dus toch ook een beetje met de vraag: "Wat **WIL** je later worden?"



De **WILLEN** met je hoofd heeft vooral te maken met je houding: hoe **WIL** ik op school zijn, hoe **WIL** ik leren. Leren heeft veel te maken met wat weet en wat kan ik al en wat **WIL** ik (nog meer) weten en kunnen, de dingen die je kunt laten zien of die getoetst kunnen worden. De kant die niet getoetst kan worden hoort bij het **WILLEN**: motivatie, betrokkenheid, vertrouwen, omgeving, overtuigingen en plezier. Wij vinden dat de belangrijkste onderdelen en **WILLEN** graag dat die in orde zijn!

“Ik ben oké, jij bent oké”